

- 5 -



DE UITNODIGING

DE RIVIER

DE RIVIER

De rivier stroomt altijd. Zelfs als er een flinke kei in het water ligt, stroomt de rivier er in een natuurlijke beweging omheen. De rivier tapt direct uit de oneindige universele bron van al het leven. De rivier komt nu met een zachte stuwende kracht bij je om je te herinneren aan het feit dat ook jij mee mag bewegen in de universele stroom van het leven. Wanneer je je verzet, tegen wat zich aandient in je leven, dan ben je als het ware tegen de stroom in aan het zwemmen. Dit kan je misschien wel eventjes redden, maar op langere duur ben je jezelf aan het uitputten. Je kunt ook kopje onder gaan. Ik weet zeker dat je in eerste instantie nog wel boven water komt, maar als je dit patroon herhaalt, dan word je op een bepaald moment de rivier uit geslingerd, omdat je al je kracht hebt verloren. Wanneer je ervoor kiest om met de stroom mee te bewegen, dan leer je de geschenken te ontvangen die het universum voor je in petto heeft. Je mag je daarom ontdoen van alle ballast die jou niet versterkt en voorkomt dat je als een vis door de rivier heen kunt zwemmen. Ook mag je de ketens losmaken van verbindingen met mensen die niet (meer) in balans zijn. Wanneer je werkelijk ontwaakt, verandert de gestolde energie in jezelf in een stromende rivier. Je komt in een natuurlijke flow terecht, waarbij je voelt dat er steeds meer mogelijkheden voor je zijn, waar je voorheen niet eens over durfde te dromen. Als je in een flow komt, ben je voor anderen ook een inspiratiebron en zullen ze graag je voorbeeld volgen. Dit is dan ook de reden dat je door deze kaart wordt uitgenodigd om jezelf goed te realiseren dat je van nature een creatieve, inspirerende en vrouwelijke kracht bezit, waarmee je in iedere rivier op een speelse en bekrachtigende wijze mee kunt stromen.

DE UITNODIGING

Wees je bewust van het feit dat het leven je geschonken is en dat je niet hoeft te strijden om resultaten te boeken. Voel wat je diepste hartverlangens zijn en weet dat het tot je zielsmissie behoort deze verlangens uit te werken, in co-creatie met het universum. Richt je aandacht en energie niet op het vastgrijpen en manipuleren van geluk, maar blijf verbonden met de universele stroom van onvoorwaardelijke liefde en vrijheid. De rivier in je zal zich afstemmen op de universele bron, die onvoorwaardelijk geeft en je richting de manifestaties van je hartverlangens zal voortstuwen, in een liefdevolle stroom. Geniet van alles wat je onderweg zal ontvangen. Het komt je toe. Je bent niets minder waard lief mens!

Liefs
Gerda